

# Stichting VivaSahel

Passeerdersstraat 20 B  
1016 XC Amsterdam  
tel: 020 4222494  
e-mail: [stichting.vivasahel@gmail.com](mailto:stichting.vivasahel@gmail.com)  
website: [www.vivasahel.nl](http://www.vivasahel.nl)



ING Bank: NL66INGB0004138986

September 2018

Beste donateurs en belangstellenden,

Nu iedereen weer terug is van vakantie wordt het tijd, jullie op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in Niger en in VivaSahel!

Ongetwijfeld hebben jullie de dramatische berichten in de media gelezen over ‘Niger, afvalputje van Europa’, de problemen die daardoor ontstaan zijn in het land, dat het toch al zo moeilijk heeft om het hoofd enigszins boven water te houden. Waar het geld blijft dat Europa heeft geschonken, in ruil voor de medewerking van Niger om vluchtelingen tegen te houden, weet niemand....

Er valt een en ander te berichten over Tamaci:

De 3500 bestelde bomen zijn daar nu aangekomen. Het is nu de tijd om ze definitief te planten. MAAR – ongeveer op tegelijkertijd zijn er vele Peulh-vluchtelingen uit Mali, op de vlucht voor agressieve Toeareg, in de omgeving van Tamaci neergestreken, samen met hun kudden. Die laatste zijn dol op jonge boompjes, en de Peulh zelf hebben niet meegedaan met de besprekingen en afspraken over de ‘re-greening’ van Tamaci en omgeving. Zij zijn niet bereid om zich te houden aan de afspraken van het dorp om de bomen te beschermen.

Het dorp heeft de volgende oplossing gevonden: de jonge boompjes worden geplant op het terrein van de school, van het ziekenhuis en de tuin van de vrouwen – die zijn allemaal omheind. De rest wordt verdeeld onder de bewoners van Tamaci, die ze zullen planten op hun eigen, omheinde, compound.

Gelukkig heeft VivaSahel nog niet al het geld dat binnenkwam voor boompjes, besteed. Er is nog zo’n €1700 over. Dat bedrag blijft nog even op onze rekening staan.

De lagere school is nog niet gestart, dat is pas in oktober. Dan is er voorlopig geld voor de schoolmaaltijden. In de graanbank staat al een voorraad gierst klaar.

Het dak van het ziekenhuis is door heftige regenbuien beschadigd. Gelukkig zijn er enkele grotere donaties geld binnengekomen zodat het gerepareerd kan worden. De benodigde spullen zijn al gekocht. Nu moet er gewacht worden op het einde van het regenseizoen.

Dit was het voorlopig weer! U hoort van ons als er nieuwe ontwikkelingen zijn!

Vriendelijke groet, namens het bestuur,

Marlies Swen, voorzitter