

Nieuwsbrief VivaSahel, oktober 2008

Op het VivaSahelfront is er intussen een heleboel gebeurd, en het wordt tijd om het een en ander aan de donateurs mee te delen.

Eerst het beste nieuws: de oogst in Tamaci is goed! Tot het laatste moment was het spannend: als het niet nog één keer zou regenen kon de yabi-yabi worm alsnog de kop opsteken en de gierst aantasten. Maar het regende nog een keer. Fantastisch.

Nu kan er geoogst, en de graanbank gevuld worden, zodat er volgend jaar gegeten kan worden in de soudure (de moeilijke, droge tijd). De gierst zal ingekocht worden met het geld dat betaald is voor de gierst, die VivaSahel het afgelopen half jaar gekocht heeft.

Uiteindelijk hebben de donateurs van VivaSahel zo'n € 25.000 opgebracht. Fantastisch, wederom. Iedere keer verscheen er weer een groter of kleiner bedrag op de rekening van de stichting. Dat is een mooie ervaring: steeds denken mensen eraan, geld te storten. Kennelijk laat het ons niet onberoerd, dat er in dat piepkleine dorpje in the middle of nowhere honger geleden wordt.

Er heeft één grote activiteit plaats gevonden om geld te genereren: het **Benefietconcert** op 30 augustus jl. – een groot succes. De kapel van het Bernardus was ons gratis ter beschikking gesteld, het mannenkwintet La Notte trad gratis op met een prachtig programma en zelfs de flyers waren met korting gedrukt. Ondanks grote concurrentie van het Concertgebouworkest (dat gratis optrad), de uitmarkt, alle mogelijke straat- en buurtfeesten, familiereunies etc. waren er toch nog zo'n 60 mensen gekomen. De uiteindelijke opbrengst: **ruim € 3000 !!**

Hoe gaan we nu verder? Aanvankelijk hadden we het plan om voor een waterput te gaan sparen. Maar we zijn voorlopig even van gedachten veranderd. Vanuit Tamaci werd ons n.l. verteld, dat de opslag van de nieuwe gierst in de komende tijd een probleem zal worden: de bestaande graanschuur bevatte 500 zakken gierst. Die wordt weer gevuld met 500 zakken. Maar waarheen met de ruim 500 zakken die VivaSahel gekocht heeft? Die moeten ook opgeslagen kunnen worden op een manier die voorkomt dat er ongedierte bij kan komen, dat er gestolen kan worden. Er moet dus **een tweede graanschuur** komen.

We gaan dus nu eerst daarmee verder. De begroting is al binnen. Omdat het dorp zelf ook bijdraagt valt het bedrag nog wel mee. Met ruim 4000 euro komt die schuur er. Dat zal wel lukken, want de Doopsgezinde Kerk in Aalsmeer zal een deel van de kerstactie aan VivaSahel geven, en er wordt nog een 60^e verjaardag gevierd, waar als cadeau gevraagd wordt: een bijdrage aan onze stichting! En hopelijk blijven de bedragen op de rekening binnenstromen.

Tot slot:

Half november vertrekken bestuurslid Alice, haar man Hans, Dogo en ik naar Niger. Daar willen we in Tamaci de graanbank controleren, met de mensen daar praten, en ook kennismaken met de leden van Protef, ons netwerk. Ik ken de meesten al, maar Alice nog niet. Dogo (wiens reis door een donateur betaald wordt) gaat mee als tolk. Hij komt oorspronkelijk uit die regio, en wordt door ons en door de mensen in Tamaci volledig vertrouwd. Hij kent de cultuur daar en die van ons en zal daardoor ons verblijf daar aanzienlijk makkelijker zal maken, en wellicht ook succesvoller.

Als we weer terug zijn zullen we uitgebreid verslag geven!

Marlies Swen